

"Στο Φαλιμέντο του κόσμου" από 9 Φεβρουαρίου στον Σταυρό του Νότου Club



"Στο Φαλιμέντο του Κόσμου" από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου και για 4 Πέμπτες στον Σταυρό του Νότου Club

✘ Από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου και για 4 μόνο Πέμπτες, στον Σταυρό του Νότου Club θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα στον Νικόλα Άσιμο.

“ΣΤΟ ΦΑΛΙΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

Μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα μουσικές και τραγούδια του ΝΙΚΟΛΑ ΑΣΙΜΟΥ...

Από Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου για 4 Πέμπτες

Σταυρός του Νότου Club

Πώς γίνεται αυτός ο Τρελός των Εξαρχείων, ο πλανόδιος Θεατρίνος των δρόμων, αυτή η ενοχλητική μύγα στα ρουθούνια της όποιας εξουσίας, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την τελευταία του “απόδραση” να έχει σήμερα κάτι να μας πει για το Φαλιμέντο του κόσμου;

Σχεδόν προφητικά τα λόγια και τα τραγούδια του, μόνο «Χρεωκοπημένα» δεν είναι. Αντιθέτως, αποκτούν το βαθύτερο νόημά τους, καθώς ο Χρόνος τούς δίνει το δαχτυλίδι της επιβεβαίωσης. Είναι αυτό που λέμε «ήρθες στα λόγια μου». Μόνο που, στη δική του περίπτωση, μάλλον εμείς πήγαμε στα δικά του .

Ξεπουληθήκαμε στο Γιουσουρούμ; Για ένα κουστόμ ! Θα είσαι με μπαταρία; Να εκτελείς εργασία! Θα το δείξει ο καιρός...

4 μουσικοί και ένας ηθοποιός σας καλούν να θυμηθείτε ή και να γνωρίσετε τον κόσμο αυτού του τόσο «ξεχωριστού» καλλιτέχνη μέσα από κείμενα του Νικόλα, (που περιέχονται στο βιβλίο του «Αναζητώντας Κροκανθρώπους»), επιλογή από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Τελικά...

Venceremos ή Κατα-κατα-καταρρέουμε;

Στο ρόλο του «Έτσι», ο Λεωνίδας Κακούρης.

Μαζί του, οι μουσικοί Βαγγέλης Καζαντζής, Δημήτρης Χατζηδημητρίου, Διονύσης Μακρής

Συμμετέχει η Κατερίνα Μακαβού

Ωρα έναρξης: 21.30
Σταυρός του Νότου Club
Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος
Τηλ. κρατήσεων: 2109226975