

"20 Τραγούδια που εμπνεύστηκαν από Βιβλία" της Βυζαντίας Πυριόχου Guy (Α Μέρος)



Οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται, γνωστό αυτό. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες εμπνέονται από διαφορετικές μορφές τέχνης. Και τι πιο λογικό, αλήθεια, για έναν τραγουδοποιό από το να εμπνευστεί από μια καλογραμμένη ιστορία;

Οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται, γνωστό αυτό. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες εμπνέονται από διαφορετικές μορφές τέχνης. Και τι πιο λογικό, αλήθεια, για έναν τραγουδοποιό από το να εμπνευστεί από μια καλογραμμένη ιστορία;

Στα παρακάτω τραγούδια τα εύσημα προς τους λογοτέχνες έχουν αποδοθεί ως όφειλε. Πολλά γνωστά τραγούδια οφείλουν την ύπαρξή τους σε μια αγαπημένη ασχολία των δημιουργών τους: το διάβασμα.

Ας τα δούμε μαζί:



1) Big Brother, David Bowie. Εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Στο δίσκο Diamond Dogs (1974) περιλαμβάνονται και τα τραγούδια 1984 και We are the dead (τα τελευταία λόγια του ήρωα Winston Smith πτιν τον πιάσει η Αστυνομία της Σκέψης). Ο Μπάουι ήθελε να φτιάξει μιούζικαλ για το βιβλίο, αλλά η χήρα του Όργουελ αρνήθηκε.



2) **Soma, The Strokes.** Εμπνευσμένο από τον Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο του Aldus Huxley. Ο δίσκος είναι του 2001 και τιτλοφορείται Is this it?. Το soma είναι το παραισθησιογόνο ναρκωτικό που χορηγείται στους ήρωες του βιβλίου. Το ίδιο ναρκωτικό εμπνέει και τους Smashing Pumpkins (1993) αλλά και τους Deadmau5 (2009) και γράφουν ομότιτλα τραγούδια.



3) **Don't stand so close to me, The Police.** Ο Sting εμπνέεται το τραγούδι από τη Λολίτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο Zenyatta Mondatta του 1980 και έκανε επιτυχία. Στους στίχους όχι μόνο περιγράφεται γλαφυρά η αποπλάνηση ενός καθηγητή από μια από τις μαθήτριάς του, αλλά αναφέρεται κι ο ίδιος ο Ναμπόκοφ σαν αναφορά στο βιβλίο.



4) **Venus in Furs, The Velvet Underground.** Στο δίσκο τους του 1967 The Velvet Underground & Nico, το συγκρότημα ηχογραφεί το τραγούδι του Lou Reed που είναι ομώνυμο του έργου του Λεοπόλδου φον Ζάχερ-Μάζοχ Η Αφροδίτη με τη γούνα. Το τραγούδι είναι ένα άμεσο αφιέρωμα στο αισθησιακό βιβλίο με θέματα τον σαδομαζοχισμό, το bondage και την υποταγή.



5) **Pet Sematary, The Ramones.** Οι αγαπημένοι Ramones ηχογραφούν το 1989 τον δίσκο Brain Drain, από όπου και το τραγούδι Pet Sematary, εμπνευσμένο από το ομώνυμο μθιστόρημα Νεκρωταφίο Ζώων του Stephen King. Το τραγούδι γράφτηκε για σάουντρακ της ταινίας η οποία βασίστηκε στο βιβλίο. Αργότερα, οι Rammstein το διασκευάζουν το 2001 σε μια πιο μέταλ εκδοχή.